

Bijbelstudie Matteüs 11:2-6 *Uw Koninkrijk komt...! ...niet?*



Lees Matteüs 11:2-6 volgens 'de Zweedse methode'

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw inzicht voor mij!).

En plaats een → wanneer dat gedeelte je raakt.

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je geraakt heeft →.

Wat leert deze bespreking jou?



Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken



- Wat zijn jouw verwachtingen van Jezus?
- Wat herken je bij jezelf van de vraag van Johannes de Doper?
- Wat vind je van het antwoord van Jezus aan Johannes de Doper?
- We leven in de 40-dagen-periode. Een periode van inkeer, stilte en gebed.
Tijd van reflectie op jouw omgang met de levende God.
Johannes gaat met zijn vragen naar Jezus.
Welke rol speelt gebed nu in jouw leven?
- Jezus daagt Johannes uit om goed om zich heen te kijken.
Kijk om je heen: wat zie je nu van Gods Koninkrijk ontstaan?
- Wat vind je moeilijk? Waar struikel je over?
- Wat belemmert je in jouw overgave aan Christus?
- Hoe kan je mede vormgeven aan Gods Koninkrijk? Juist in deze periode?
- Welk getuigenis gaat er van jou uit in een wereld vol corona?